

Kinas historie





Kina er et af de første steder på jorden, hvor der har levet mennesker.





På museer i Kina kan du se mange af de flotte fund, som arkæologer har fundet i jorden.



Mange opfindelser stammer fra Kina.
For 2000 år siden opfandt en munk papiret.
Kineserne har også opfundet krudt og fyrværkeri,
paraplyen, kompasset og porcelæn.



Papir



Måske kunne kineserne allerede for 6000 år siden fremstille silke af trådene fra silkesommerfuglens kokoner.



Allerede 165 år e. Kr. rejste romerne ad "Silkevejen" over land til Kina for at købe silke. Marco Polo brugte også Silkevejen, da han i 1271 rejste til Kina.

Akupunktur stammer også fra Kina.





I over 3500 år blev Kina regeret af kejsere. Hver gang en ny kejser kom på tronen, startede en ny tidsregning. Kineserne mente, kejseren var himlens søn. Her er Kejser Jiajing.

400 år f. Kr. startede en kinesisk kejser byggeriet af Den kinesiske Mur. Gennem 2000 år byggede kineserne 6000 kilometer forsvarsværk, som skulle holde fjenderne ude af Kina. Kineserne kalder muren for "Den store Mur".





I 1974 fandt kinesiske brøndgravere nogle mandshøje soldater lavet af ler, da de skulle grave en brønd ud på en mark ved byen Xian.
Da den første Qin-kejser døde i 210 f. Kr. fik han 8099 soldater med sig i graven.





Soldaterne har deres heste og våben med, og de er stillet op i geled, så de er klar til kamp.





Alle soldaternes ansigter er forskellige, og man kan se, hvor de kommer fra i Kina.

Oprindeligt var alle figurerne malet i flotte farver.





Kejseren og hans familie boede i "Den forbudte By". Her måtte ingen almindelige kinesere komme ind. Porten til "Den forbudte By" ligger på "Den himmelske Freds Plads", som er verdens største plads.





Inde i "Den forbudte By".





Mange tusinde kinesere besøger hver dag "Den forbudte By". De vil bl.a. gerne have et foto af sig selv ved kejserens palads, men da området er meget stort, kan man også godt blive lidt træt...





Kejseren havde flotte templer, hvor han bl.a. kunne bede om en god høst.

Uden for Beijing havde kejserfamilien et sommerpalads. Her er kejserindens teater.





For 100 år siden kom europæiske firmaer til Kina for at handle.
De byggede store huse ved havnen i Shanghai.

Den 1. oktober 1949 udråbte Mao
Den kinesiske Folkerepublik.

Mao var både en god og en dårlig leder.
Selv siger kineserne, at Mao gjorde
70 % gode ting og 30 % dårlige ting for
landet.

Kina har kun et parti. Det hedder
Det kommunistiske Parti.





I Kina findes mange gamle buddhistiske templer og statuer af Buddha.
Selv om Kina er et ikke-religiøst land, er mange kinesere buddhister.







I dag er Kina stadig et diktatur, som har problemer med at overholde menneskerettighederne.

Kina udvikler sig hurtigt økonomisk, og flere og flere kinesere får råd til at leve, som vi gør det i de vestlige lande. – Men Kina får også vores problemer. - Overvægtige børn, der spiser burgere og drikker sodavand, har ikke før nu været et problem i Kina...



Lillemor Andersen / Forlaget Spiren 2008